

Les 3: Het Evangelie

1. Schrijf 2 Timotheüs 3:16-17 uit je hoofd op.

2. Schrijf Psalm 119:105 uit je hoofd op.

3. Schrijf Psalm 119:11 uit je hoofd op.

De schepping

De zondeval

Vraag 1: Wat is het gevolg van de zonde volgens Romeinen 6:23? (*Rom. 6:23*)

Vraag 2: Wat is de genadegift van God? (*Rom. 6:23*)

.....

.....

God geeft de Wet

Vraag 3: Hoeveel van deze tien geboden heb jij in je leven overtreden? (*Jak. 2:10*)

.....

.....

.....

Vraag 4: Wat zegt Jakobus 2:10 over het overtreden van één gebod? (*Jak. 2:10*)

.....

.....

.....

Jezus Christus kwam naar de aarde

Vraag 5: Wat zijn de twee dingen die je moet doen volgens Johannes 5:24 om eeuwig leven te ontvangen? (*Joh. 5:24*)

.....

.....

Jezus geneest en bevrijdt

Vraag 6: Welke tekenen volgen hen die geloven volgens Markus 16:17-18? (*Mark. 16:17-18*)

.....

.....

.....

.....

.....

Jezus stierf aan het kruis

Vraag 7: Wat droeg Jezus aan het kruis volgens Jesaja 53:5? (*Jes. 53:5*)

.....

.....

.....

Vraag 8: Wat is het gevolg voor ons? (*Jes. 53:5*)

.....

.....

.....

Vraag 9: Waarom gaf God Zijn Zoon volgens Johannes 3:16? (*Joh. 3:16*)

.....

.....

.....

Vraag 10: Wat is de voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen? (*Joh. 3:16*)

.....

.....

.....

De opstanding

Vraag 11: Noem de drie dingen die Paulus 'ten eerste' overleverde in 1 Korinthe 15:3-4. (*1 Kor. 15:3-4*)

.....

.....

.....

.....

.....

Twee families

Vraag 12: In welke ‘familie’ zit jij? (1 Kor. 15:22)

.....

.....

.....

Vraag 13: Wat is het verschil tussen in Adam zijn en in Christus zijn? (1 Kor. 15:22)

.....

.....

.....

Wedergeboorte

Vraag 14: Wat zegt Jezus in Johannes 3:3 en 3:5 over wat er nodig is om het Koninkrijk van God binnen te gaan? (Joh. 3:3, 5)

.....

.....

.....

Vraag 15: Lees Handelingen 2:38. Wat moest men doen? Noem alles wat Petrus hier zegt. (Hand. 2:38)

.....

.....

.....

.....

.....

Redding door genade

Vraag 16: Waardoor word je gered volgens Efeze 2:8-9? (*Ef. 2:8-9*)

.....

.....

.....

Vraag 17: Wat moet je doen volgens Romeinen 10:9? (*Rom. 10:9*)

.....

.....

.....

Memoriseren

1. **Johannes 3:16** — *Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.*
2. **Romeinen 6:23** — *Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.*
3. **2 Korinthe 5:17** — *Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.*